

Verkennen van de Midden-West-Vlaamse heuvelrug tussen Passendale en Westrozebeke

Zondag 19 november 2023



Passendale is een landelijk dorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen en tegenwoordig de hoofdgemeente van Zonnebeke. Het ligt op de Midden-West-Vlaamse Heuvelrug, die doorloopt richting Westrozebeke

De **Midden-West-Vlaamse Heuvelrug**, ook wel Rug van Westrozebeke, is een heuvelrug in het centrum en het zuiden van de Belgische provincie West-Vlaanderen. De rug strekt zich uit van Esen, nabij Diksmuide tot Zillebeke nabij Ieper, als uitloper van het West-Vlaams Heuvelland. De heuvelrug vormt de waterscheidingslijn tussen het stroomgebied van de IJzer en dat van de Leie. Het was in vroegere tijden ook een belangrijke bestuurlijke scheidingslijn, zelfs de grenslijn tussen de gebieden van de Oud-Belgische stammen Morinen en Menapiërs. De heuvelrug heeft een hoogte van 40 tot 60 meter, terwijl het omliggende landschap op een hoogte van ongeveer 20 meter boven zeeniveau ligt. De streek wordt gekenmerkt door vergezichten en relatief kleine kerndorpen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag het gebied aan het front van de Ieperboog, en veel dorpjes werden zwaar beschadigd of verwoest.

'Passchendaele' is niet alleen een episode uit de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, het is ook een begrip geworden, een internationaal symbool voor oorlogsgeweld in zijn meest gruwelijke vorm. In 1917 werden hier in honderd dagen ongeveer 600.000 militairen buiten gevecht gesteld voor een terreinverschuiving van slechts enkele kilometers. Passendale is ook het symbool voor vele naties, die zich hier onderscheidden en zich na de oorlog als natie wilden bevestigd zien. (bron: <https://passchendaele.be/over-ons/de-slag-bij-passendale/>)

Dit wordt treffend beschreven in het boek van Stefan Hertmans, Oorlog en Terpentijn: "...het meest gruwelijke wat we horen komt uit Passendale..."

CWGC Tyne Cot Cemetery is een indrukwekkend én ingetogen baken van rust dat zich uitstrekt in het voormalige oorlogslandschap. Met zijn 11.956 graven is dit de grootste Commonwealth-begraafplaats ter wereld, de stille getuige van de bloedige Slag bij Passendale

(ligt niet op onze wandelroute) Bron: Stefan Hertmans, 2013, Oorlog en Terpentijn, De Bezige Bij, p.259

Parochiekerk St.-Audomarus Passendale

Oorspronkelijk stond hier een romaans kerkgebouw. Dit werd verbouwd in 1663, waarbij onder meer de kerk geheroriënteerd werd: het koor kwam aan de westzijde. In 1904 werd de kerk gesloopt en werd iets ten zuiden daarvan een nieuwe kerk gebouwd. Het romaanse koor werd nu een zijkoor en het noordelijk transept werd een doopkapel. Bovendien was de nieuwe kerk weer georiënteerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de kerk verwoest om in 1920 naar de situatie van 1904 te worden herbouwd. Architect was Alfons De Pauw.

Passchendaele New Britisch Cemetery Bron: <http://www.cwgc.org> - <http://...>

De New British Cemetery werd pas na de oorlog aangelegd door de concentratie van verspreide graven op de slagvelden rond Passendale en Langemark. Bijna alle slachtoffers vielen tijdens de herfst 1917. Eén slachtoffer stierf in november 1914 en één in mei 1915.

De Ommegangkapel van 1896. In de geveltop, arduinen steen met wapenschild en banderollen met inscripties "Moeder van Christus B.V.O." , "Oostnieuwkerke" en "1896". Bas-reliëf met voorstelling van piëta of 'moeder van smarten' .

De Keuneleute is een klein stukje natuur gelegen in de Kasteelstraat op de grens Staden-Westrozebeke. In de nabije hoeve heeft de auteur Willy Spillebeen zijn jeugd doorgebracht. Dit bos komt meermaals voor in zijn boeken als achtergrond van zijn verhalen. Door een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan tracht de gemeente dit bos in zijn 'natuurlijke' toestand te houden. De steile en nauwe doorgang door het bos is een technisch stukje voor de geofende mountainbiker. Een picknicktafel biedt gelegenheid om in de vrije natuur de innerlijke mens te versterken.