

SPORTIEVELINGEN NIET TE MISSEN!

ZONDAG 20 AUGUSTUS 2023

WONDELGEM WANDELT EN FIETST DOOR HET GENTSE OMMELAND

53 jaar reeds trekken we de stapschoenen aan.
24 jaar geleden haalden we ook de fiets van stal.

Vroege vogels verwelkomen we vanaf 8u30.
Langslapers schrijven in tot 15u.
Waar: DE ZULLE Botestraat 98 9032 WONDELGEM

Voor wie in opperste vorm verkeert is er een fietstocht van 50 km met duidelijke wegwijzers en met halfweg uiteraard een tussenstop op een leuke plek. Waar? Fiets mee en kom ze ontdekken!

Voor de wandelaars zijn er 2 tochten voorzien, met foto's om iedereen langs goede banen te leiden.

- 7 km doorheen oud en nieuw Wondelgem
- 15 km langs de Vinderhoutse bossen

Deelname/ verzekering:

2 euro/ 1 euro voor leden DAVIDSFONDS en GEZINSSPORT VLAANDEREN

Opgelet: Invullen van het inschrijvingsfiche voor de gekozen tocht geldt als verzekeringsbewijs.

Na de inspanning een droge keel? In de Cafetaria van De Zulle staat een gamma gekoelde dranken klaar, met o.a. enkele niet te versmaden lokale bieren.

Ook koffie, thee en een stukje taart te verkrijgen.

Alles aan democratische prijzen.

En natuurlijk, voor alle deelnemers, als Collector's item: het brevet dat onze plaatselijke kunstenaar MICHEL BRACKE al 53 jaar ontwerpt. De kunstenaar zal aanwezig zijn om uw exemplaar te signeren.

DAVIDSFONDS
cultuur beleef je samen
Wondelgem

gent: **SAMEN
AAN ZET**
met de steun van de Stad Gent

GEZINSSPORT
VLAANDEREN

GENTINFO: 09 210 10 10
(ma.-za. : 8u-19u)
E-mail: gentinfo@gent.be

**Gratis
deelnemen
aan
Wondelgem
Wandelt
en fietst?**

Bij onze adverteerders
zijn er 350 deelname-
kaarten ter beschikking!

WONDELGEM WANDELT EN FIETST LEER WONDELGEM EN HET OMMELAND OP EEN ANDERE MANIER KENNEN

VOOR DE WANDELAARS

Ook dit keer hebben wandelvogels keuze uit 2 routes. Om te voorkomen dat iemand het noorden verliest, recente foto's op elk kruispunt. De tochten lopen voornamelijk langs wandel- en fietspaden.

- De wandeling van 7 km heeft als thema 'Oud en nieuw Wondelgem'. Het is een recreatieve wandeling langs vertrouwde omgevingen en recent aangelegde wandelpaden, verweven met groene accenten. Driemasterpark, Pakketbootpad, Seingeverspark, Spoorleggerspark, Appelterpad en Blauwbloempad: ze doen misschien niet bij iedereen meteen een belletje rinkelen, maar ze nodigen uit om rustig te ontdekken en te genieten.
- Deze wandeltocht van ongeveer 15 km leidt je naar de westelijke, groene kant rond Gent, waarbij je door gebieden in Wondelgem, Mariakerke en Vinderhoutse stapt. Het doel zijn de Vinderhoutse bossen. In die bossen wandel je over tussen struikgewas uitgesleten weggetjes onder het verkoelende loof van hoog oprijzende bomen, met doorkijkjes tussen de stammen over de velden en de bebouwing in de verte. Met wat geluk hoor je het gefluit van zeldzame vogels in de stilte die rond je neerdaalt. Je passeert stukken bos die geen mens mag betreden, om de natuur ten volle te beschermen. Maar je trekt niet alleen door prachtige stukjes natuur, maar passeert ook mooie plekjes met een geschiedenis, zoals de Sint-Baafskerk te Vinderhoutse en het kasteel Ter Beken in Mariakerke. En er zijn verrassende ingrepen in het landschap, zoals de nieuwe fietsbruggen over de R4, waarvan je er één te voet oversteekt in Mariakerke. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Zo is één van de mogelijke stops op je route het café 'Den Boer', alias 'Sint-Cornelius', waar je snel en vakkundig wordt bediend en je je dorst kan lessen om het laatste stuk van de wandeling welgemutst verder te zetten.

Je wandelt langs heel wat verschillende soorten straten, van zanderige wegeltjes en routes gedeeld met fietsers, over woonstraten, tot bruggen over kanalen en kleine stukjes over soms erg drukke gewestwegen. Daarom is het dragen van een fluovestje bij deze wandeling aangeraden, zo ben je extra zichtbaar voor de andere weggebruikers.

EEN FIETSTOCHT VAN 50 KM DOOR LEIESTREEK OOST (ingekorte route mogelijk)

Pijlen en knooppunten wijzen jou de weg.

Dit jaar nemen we jou mee naar de zuidrand van Gent. Denk aan Zwijnaarde, Sint-Martens-Latem, Deurle en Sint-Martens-Leerne, kortom een tocht langs gevarieerde plekken en wegen.

We volgen een eindje de Schelde, wuiven eens naar de Buffalo tempel en fietsen verder via enkele mooie parken, het Parkbos, statige villa's en kastelen. We komen ook langs de 650 jaar oude Koutermolen die tot op vandaag nog steeds graan kan malen. Elke derde zondag van de maand kan je deze unieke en gerestaureerde staakmolen die door verschillende kunstenaars van de Latemse school op doek werd gezet (als het weer het toelaat) ook bezoeken. Dus, normaal gezien ook tijdens onze fietstocht!

Via Drongen, de Watersportbaan en het Malperuuspark bereiken we opnieuw De Zulle waar je rustig kan napraten en genieten van een welverdiend drankje of versnapering.

Onderweg zorgen we uiteraard voor een mooie stopplaats waar je de fiets even aan de kant kan zetten om rustig iets te drinken.

Voor wie iets minder sportief is of wie over niet veel tijd beschikt stippelden we een kortere route van zo'n twintigtal kilometer uit die zeker ook de moeite is!

**PECH ONDERWEG? DE BEZEMWAGEN HELPT
U VERDER. 0485/71 75 95**