

Rustige wegen tussen Mariakerke en Kluizen



Afstand: 37km / 27km

Vanaf de parking Claeys-Bouüaert in Mariakerke fietsen we via Vinderhoute naar Bierstalbrug. Over Bierstalbrug slaan we af naar het kanaal Gent-Brugge. Langs het kanaal fietsen we naar Bierstal, waar we de deelnemers oppikken die de kortere route doen. Vandaar fietsen we naar het kanaal de Lieve en alzo verder naar Belzele.

Belzele is een deelgemeente van Evergem met een gezellige dorpskern, veel recente verkavelingen en aandacht voor groen.

Langs rustige wegen fietsen we langs de Nieuwe Kale richting Evergem. Rechts van ons zien we het industrieterrein Durmakker, links van ons voelen we ons direct helemaal op den boerenbuiten.

Evergem ligt aan de Nieuwe Kale en vlak bij het Kanaal Gent-Terneuzen en aan de Ringvaart, waardoor de omgeving sterk geïndustrialiseerd en verstedelijkt is.

Tussen het industrieterrein Durmakker en de woonkern van Belzele heeft de gemeente een nieuw **bufferbos** van 23 hectare aangelegd, het **Heermeerspark**.

Voor de naamgeving van het park is de cultuurraad in het archief gedoken. In een document uit 1402 vonden ze de naam Heermeersen terug: een belangrijk meersgebied in de buurt van Overdam. Het Heermeerspark is een gevarieerd park met open en gesloten boszones. Er zijn mooie wandelpaden en een speelbos. Het gemeentebestuur wil in de toekomst het park nog verbinden met enkele kleinere bestaande bosstroken.

De Sint-Christoffelkerk is het oudste bedevaartsoord van de heilige Christoffel in Vlaanderen. Sinds 1330 is er al sprake van verering van deze heilige. Ieder jaar is er op Christoffelkermis een zegening van de weggebruikers (voetgangers, fietsers, autobestuurders) aan de Christoffelput op het Gilbert Braeckmanplein.

Het Oud gemeentehuis en vrederecht (tot 1958) is in 1901-02 opgericht in ecclectische stijl. Momenteel zijn de politiediensten er gevestigd.

We fietsen een groot deel langs het Sanderuspad rond Sleidinge.

Sanderuspad: Het pad staat beschreven als een wandelpad, maar aangezien de meeste wegen verhard zijn, maakt het ook deel uit van het fietsroutenetwerk volgens de knooppunten. Het pad dankt zijn naam aan Antoon Sanders (°Antwerpen, 15/09/1586 - +Affligem, 16 of 10 januari 1664). Hij was een historicus, filosoof en theoloog uit de Zuidelijke Nederlanden. Hij was pastoor van Sleidinge van 1611 tot 1622. Als schrijver latiniseerde hij zijn naam, zoals toen gebruikelijk was, tot Antonius Sanderus.

Tenslotte komen we weer aan de Lieve en rijden van daar terug naar Bierstalbrug. Na Vinderhoute komt onze eindbestemming snel in zicht. (Vanaf Bierstalbrug kunnen de deelnemers aan de kortere route afslaan naar Bierstal. Andere mogelijkheid is vanaf de afslag naar Bierstalbrug gewoon eventjes de N9 verder volgen tot aan Bierstal.)