



Tussen Lippelobos en de Stille Waters van Puurs-Sint-Amands de bakermat van de asperges



Lippelo is een deelgemeente van de Belgische gemeente Puurs-Sint-Amands in de provincie Antwerpen. Lippelo was een zelfstandige gemeente tot aan de gemeentelijke herindeling van 1977. **Geschiedenis van Lippelo** Onderstaande website geeft een gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van Lippelo. Ter illustratie een overzicht van de kastelen van Lippelo. Voor meer details zie website <https://www.bloggen.be/lippelo/archief.php?ID=28>

Lippelo had vroeger vier kastelen: Hof ten Damme, het Gravenkasteel, het hof te Melis en het Hof te Moortere... Het **kasteel of Hof ten Damme**, ten noorden van den steenweg naar Mechelen,... **Kasteel van Melis** was in 1448 slechts een boerderij met een leenrechtelijk hof er aan verbondenHet **Gravenkasteel** De dreven, weiden en broeken mengden zich tot de heerlijkheid die thans de naam draagt van Gravenkasteel..... Het **Hof te Moortere** staat aan het noordeinde van Lippelo en wordt door het volk thans ook Taxkenshoef geheten.. Enkel de oude poort bestaat nog.....

De **Sint Stefanuskerk** werd een eerste maal vernoemd in 1120. In 2020 is beslist om de kerk een andere invulling te geven. De kerk werd ontwijd, wordt gerestaureerd en aangepast aan de nieuwe bestemmingen: activiteiten van scholen, verenigingen én inwoners. En <https://www.puurs-sint-amands.be/kerk-van-lippelo-krijgt-nieuwe-invulling-een-boost-voor-het-gemeenschapsleven>

Lippelobos dankt zijn grote natuurwaarde aan de variatie in landschappen: elzenbroek, gemengd beuken-eikenbos, waterpartijen en een enorme variatie aan paddenstoelensoorten in het najaar. De **Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Wipheide**, neogotische kapel aan de Oppuurseweg in Lippelo (Sint-Amands) werd in 1858 gebouwd, op initiatief van pastoor Jozef Doms. De toewijding aan Onze-Lieve-Vrouw houdt waarschijnlijk verband met de verschijningen van Maria die dat jaar in Lourdes zouden hebben plaatsgevonden. <https://www.toerismekleinbrabant.be/lippelobos.html>

Het **fort van Liezele** - In 1906 werd er beslist tot de bouw. Het fort behoorde tot de grote verdedigingsgordel rond Antwerpen, die van de stad één van de grootste vestingen van Europa maakte. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waren de forten niet opgewassen tegen de Duitse artillerie.

In 1939, een jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wordt het fort omgebouwd; er worden mitrailleurs geplaatst, de koepels worden weggenomen en een aantal lokalen gasvrij gemaakt.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezetten de Duitsers het fort en richtten het in als een depot. Afgelopen jaren kreeg het Fort een nieuwe bestemming.

<https://liezele.be/over/fort-van-liezele/>

<https://escapefortliezele.be/>

Het is al langer geweten dat Puurs de **bakermat is van de Vlaamse, witte asperges**.

Via Egypte, Griekenland en Italië kwam de groente in onze streken aan. Het witte goud met de typische smaak ontstond uiteindelijk in 1885 in Kalfort. Op vraag van de Mechelse familie Van de Wiele werden de eerste asperges op het Hof Van Coolhem geplant. Sindsdien wordt de asperge van Kalfort als een erfgoedgegeven beschouwd. Het aantal effectieve telers van de groente is vandaag eerder beperkt in de regio.

"Industriële teelt is hier niet meer.

<https://www.made-in.be/mechelen/eerste-puurse-asperges-overhandigd/>