

Van Laarne over Heusden en Melle terug naar Laarne..

Sint Machariuskerk

De eerste vermelding van het "altare de Lara" dateert van 1120 toen Lambertus, bisschop van Noyon-Doornik dit schonk aan de abdij van Saint-Nicolas-au-Bois bij Laon (Frankrijk).

De laatgotische hallenkerk centraal ingeplant op het dorpsplein, was oorspronkelijk omringd door een ovaalvormig ommuurd kerkhof. Het vroegere kerkhofareaal werd na de afschaffing ervan in 1878 bij de openbare weg rondom de kerk gevoegd.

Sint-Macharius, beschermheilige tegen pest en besmettelijke ziekten, zou wijzen op een vroege band met de Gentse Sint-Baafsabdij.

<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/54307#:~:text=Parochiekerk%20Sint%2DMacharius%20%7C%20Inventaris%20Onroerend%20Erfgoed>



Nationaal Park Scheldevallei is een waardevol natuurgebied waar zoet rivierwater en zout zeewater samenkomen. De getijden zijn er diep landinwaarts voelbaar. In deze unieke setting treffen we allerhande bijzondere plant- en diersoorten aan. Eeuwenlange interactie tussen mens en natuur maakt dat dit gebied bovendien een zeer rijk historisch verleden heeft. In 2021 werd ook een belangrijke stap gezet naar een rijke toekomst: de kandidatuur om met de Scheldevallei door te groeien tot een 'Nationaal Park' werd ingediend. Op 13 oktober 2023 was 'Nationaal Park Scheldevallei' een feit. <https://www.nationaalparkscheldevallei.be/>

Het Kasteel baron Braun is een kasteel in de tot de Oost-Vlaamse gemeente Destelbergen behorende plaats Heusden. Op dit domein bevond zich een 19e-eeuwse buitenplaats, in de 1e helft van de 19e eeuw bewoond door A. D'Haene. Dit heette Kasteel Runenborg.

Daarna werd het eigendom van de fabrikantenfamilie Legrand, die in het bezit was van een tulefabriek te Kwatrecht. Deze liet in 1881 een nieuw kasteel bouwen ten westen van het oorspronkelijke. Door huwelijk kwam het in bezit van de familie Braun. Tot in juni 2023 was het kasteel eigendom van Baron Michel Emile Braun (°1928) https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_baron_Braun

Het Kasteel van Laarne is een prachtig bewaarde, middeleeuwse waterburcht met oorsprong in de 13de eeuw. De spitse ronde torens en het vierkante donjon stammen nog uit die vroegste tijd. Achter de tot de verbeelding sprekende gevel schuilt echter een duister verleden. Begin jaren 1600 vonden hier de zes beruchte heksenprocessen van Laarne plaats. Vier mensen belandden op de brandstapel. Bij een bezoek ontdek je één van de donkerste hoofdstukken uit de geschiedenis van dit indrukwekkend slot. Na een restauratie in 1962 doet het dienst als museum bekend om zijn collectie van zilverwerk.