



## Gooik en omgeving: in de sporen van 'kapitein Zeppos?'

**Gooik:** een gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant en het arrondissement Halle-Vilvoorde. De gemeente telt meer dan 9000 inwoners en noemt zichzelf "de parel van het Pajottenland". Van de karolingische tijd tot de 11e eeuw lag de fusiegemeente Gooik in de Brabantgouw. De deelgemeente Gooik werd reeds in de 9e eeuw (samen met Lennik en Wambeek) vermeld als bezit van de Sint-Gertrudusabdij te Nijvel. Vervolgens kwam deelgemeente Gooik, tot aan het einde van de 18e eeuw, in het kwartier van Brussel van het hertogdom Brabant te liggen. Juridisch hing de baronnie af van de meierij van Gaasbeek. Het wapenschild van Gooik met de drie hamers is afgeleid van dat van de familie Cottignies, die als baronnen Gooik beheersten. Na de Franse invasie werd Gooik (toen als *Goyck* gespeld) als gemeente ingedeeld bij het kanton Sint-Martens-Lennik van het Dijledepartement en nadat de Fransen verdreven waren omgevormd tot de provincie Zuid-Brabant.

Gooik, Kester, Leerbeek en Oetingen tussen Halle en Ninove samengevoegd tot de fusiegemeente Gooik.



**Café Den Haas:** dit gezellige café, ontstaan in 1871, is uniek door zijn aarden 'bollebaan' waar het eeuwenoude platbolspel nog dagelijks beoefend wordt. Het is de ideale plaats om op het terras even te verpozen na een wandel- of fietstocht.

**Het Hulbroekbos:** een bron die ontspringt bij de grot van Poelk, een van de 1000 Lourdesgrotten die in ons land zijn gebouwd. Het is er heel groen met een heel diverse vegetatie.

**Het Berchembos:** een echt kathedraalbos met hoge beukenbomen en weinig lage vegetatie, vergelijkbaar met het Zoniënwoud. Hier kan je afdalen langs de Postkoetsweg, een zeldzaam diepe holle weg die uitloopt in een ravijn met bermen van 8 tot 10m hoog met een adembenemend uitzicht op Ninove.



**Hertboommolen.** Deze landelijk gelegen molen staat al vermeld in een cijnsboek uit 1391 onder de benaming Hertboommolen. De benaming werd pas in de 20e eeuw 'verdrongen' door de 'Tragische Molen', naar aanleiding van twee moorden die in de molen plaatsvonden. In de jaren 1960 kreeg de molen landelijke bekendheid, omdat hij als huis diende voor het jeugdfeuilleton 'Kapitein Zeppos'. In de schuur van het Molenhof werd het Hertboommolenmuseum en een onthaalruimte voor bezoekers geopend.



**O.L.Vrouwkapel Bevingen:** op deze plaats bevond zich de 12<sup>de</sup>-eeuwse kapel van de heren van Wedergraete, wat niet verwonderlijk is vermits ook hier de oorspronkelijke kern van het dorp lag. Aanvankelijk betrof het een volwaardige parochiekerk, maar reeds in de 13<sup>de</sup> eeuw werd deze plek een bedevaartsoord en dat is het nu nog. Zowel in de 17<sup>de</sup> als in de 18de eeuw werd de kapel verbouwd, pas in 1932 kreeg ze haar huidige uitzicht.



**Het Neigembos** lijkt wel ouder dan Scheldeland zelf! Het was dan ook een oorspronkelijk deel van het Oude Kolenwoud, een oerbos dat zich in de Romeinse tijd uitstreckte van Picardië tot aan de oevers van de Rijn, de Moezel en de Noordzee. M.a.w een imposant bos. Zo indrukwekkend dat Julius Caesar zélf de naam Oude Kolenwoud heeft verzonnen.



**De Woestijnkapel,** een historische kapel van het Heilig-Kruis, is gelegen op de voormalige bedevaartstroute naar Compostella. Delen van de huidige constructie van de kapel dateren uit de 14e en 15e eeuw, maar de huidige kapel is opgetrokken in 1600. De naam "Woestijn" komt van "wastijn", een onbebouwde woestijn zoals deze streek er destijds uitzag.