

## Tussen het Kartelobos en het Kravaalbos



**Onbevlekt Hart van Maria kerk:** Het betreft een eenvoudig zaalkerkje onder zadeldak, waarvan de vensters neoroaanse stijlkenmerken vertonen. Boven het koor bevindt zich een kleine dakruiter. Naast de kerk bevindt zich een open metalen klokkenstoel van 1985, ontworpen door Luc Van Mulders. De kerk is gebouwd in zandsteen en ook in het interieur ziet men zandstenen muren. Het altaar in de kerk is afkomstig uit de kapel van kardinaal Van Roey.

Het **Kartelobos**, in de volksmond ook 'Kettelobos' genoemd, heeft een oppervlakte van 12 ha. Het is een mooi, oud loofbos met voornamelijk boomsoorten als beuk, zomereik, es, els en wilg. Voor een lentewandeling is het Kartelobos zeker één van de mooiste en opmerkelijkste plaatsen om te beleven. Met zijn paars tapijt van bloeiende hyacinten kun je er genieten van een verrassend en kleurrijk spektakel tussen het jonge groen. Gelegen op een heuvel met landerijen eromheen, maken dat de uitzichten van daaruit een lust zijn om te aanschouwen.

Het **Kravaalbos**: Dit 80 hectare grote bos ligt op de grens van de zandleemstreek en de leemstreek. Er ontspringen er tal van beekjes. Het bos ligt op het hoogste punt van de omgeving (70 m). Typerend voor het Kravaalbos en zijn omgeving is dat je er niet alleen droge en schrale bodems vindt, maar ook zones met een sterk reliëf, bronnen en natte zones waarin regenwater tijdelijk blijft staan. Je vindt er nog rijen knotwilgen, knotbomen, hagen, houtkanten en bomenrijen die erg belangrijk zijn voor de steenuil, de zeldzame wespandief en tal van vleermuissoorten. Je vindt er een rijkdom aan bijzondere planten en dieren. In het voorjaar kleuren bosanemonen en wilde hyacinten het bos wit en paars. Meiklokje, dalkruid, sleutelbloem en speenkruid en dotterbloem in de nattere gedeelten. Vogels als de bonte specht, zwarte specht en wespandief behoren tot de Europese topnatuur. Boomklever, buizerd en bosuil voelen zich hier thuis. Tijdens de beide wereldoorlogen werden grote delen gekapt. De bomen werden gebruikt om Duitse loopgraven te versterken en houtskool voor buskruit te maken, of werden verwerkt tot brandstof voor voertuigen. Later werd het bos heraangeplant met Amerikaanse eik en tamme kastanje, die vandaag systematisch plaats ruimen voor inheemse soorten.

**Baardegem:** De naam Baardegem komt van het Germaanse *Bardingaheim*. Dit betekent *huis van de lieden van Bardo*, het eerste huis van het dorp dus. Tot 1258 vormde Baardegem samen met Meldert één parochie waarvan het patronaatsrecht berustte bij de Abdij van Affligem. Rond 1258 is een vroegromaans zaalkerkje gebouwd. Later ontstond een laatromaans kerkje. Sint-Margaretakerk (Baardegem). waarvan het koor gevormd werd door het oudere kerkje. De **Sint-Margareta-omweg** beweegt zich langs een vijftal kapelletjes die zich bevinden in *Baardegem-Dorp*, aan de *Bieseveide* en aan *Houwelgat*. De devotie tot Sint-Margareta (ook: in Baardegem) is al eeuwenoud. Vanouds wordt Margaretha aangeroepen bij barenswēën, onvruchtbaarheid, krampen en borstkwalen. In de jaren '50 en '60 van de 20e eeuw kwamen moeders hun kleintjes hier nog laten zegenen tegen kinkhoest en stuipen.